

Informationsbrev uge 37

Tur til Vadehavet

Sikken en tur vi havde til vadehavet i tirsdags. Vi fik set og oplevet den del af Danmark, som ligger mod vest. Vi havde håbet på bedre vejr, men det blev til regn, rusk og kun minimalt med sol. Men det kan altså også noget, når elementerne får lov at rase.

Jeg må dog konstatere, at ikke alle børn var klædt på til eller havde tøj med, så de ikke blev gennemblødte fra top til tå. Det viste sig da også, at der var en del syge børn i dagene derpå.

Men vi fik set traner, skestørke – temmelig mange endda – ryler, krabber og en enkelt sæl, der holdt øje med os. Dertil kommer de fugle, vi også ser her hos os.



Det var et par veloplagte vejledere, der tog imod os og fik guidet os igennem, diger, sluser, tidevand og vadehavets dyr.

For nogle elever var det mest spændende nok, at man næsten kunne sidde fast i sandet der, hvor tidevandet var trukket tilbage. Man blev nærmest suget ned.

Har jeres familie endnu ikke været på tur til vadehavet, så kan det varmt anbefales at tage ud til sluserne ved Højer og oplev naturen der. I øvrigt er det ved at være tid til Sort Sol – stærene samles og danser over sivskovene, inden mørket sænker sig.

Pak madkurven og nyd naturen med jeres børn.

Mødet med Gråsten-eleverne

I denne uge var det 6.kl., der havde besøg af deres kommende kammerater, og i næste uge er det 4.kl.

Eleverne er noget betuttede, når de mødes, men de skilles med smil på læben, når timerne er gået godt.

De mørke timer nærmer sig....



Inden længe er det mørkt om morgenen, så derfor er det ved at være på tide, at få tjekket lyset på cyklen og få fundet reflekserne og refleksvestene frem. Alt sammen for at passe på hinanden i trafikken.

God weekend til alle

Med venlig hilsen

Ulla K. Brommann